



Herinnering aan

de heer

Patrick VANLAER

geboren te Diest op 5 juli 1965 en
overleden in Campus Gasthuisberg UZ Leuven
op 11 oktober 2023.

*Bewandeld gevierd geleefd,
gelachen gehouden gestreefd.
Maar was als het leven je lichaam
je niet alles meer geeft?*

*Besloten berust beroofd,
gesteund gevochten gedooft.
Maar wat als het leven
je niks meer belooft?*

*Genoten geliefd gestreden,
begrepen gevoeld geleden.
Maar wat als het
niet beter gaat in het heden?*

*Geknuffeld gekoesterd gekust
gehuild gemist gesust.
Zo dapper vind jij nu
voor altijd je rust.*

Het afscheid heeft plaats gehad in besloten kring.