



Marcelle VANDEPOELE

weduwe van de heer Karel OEYEN

geboren te Brussel op 24 februari 1927 en  
overleden te Diest op 4 januari 2025.

*Vandaag is de dag om gelukkig te zijn.  
Probeer er naar te leven.  
Want geen enkele dag is je gegeven  
dan die dag van vandaag.  
Gisteren ben je kwijt  
en morgen moet nog komen.*

*Herinner mij, in de stralende zon  
hoe ik was, toen ik alles nog kon.*

De familie dankt u voor uw medeleven.