



'Ik ben niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen.'

Mt. 20,28

Dankbaar om haar zorgzaam en dienstbaar leven
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van zuster Assumpta
en de Heer dank te zeggen
in de uitvaartliturgie op **maandag 21 oktober 2024 om 10u30**
in de Allerheiligenkapel, Allerheiligenberg 40, 3290 Diest.

Samenkomst vanaf 10u.

**Er is gelegenheid tot groeten in het uitvaartcentrum Julis,
Vervoortstraat 11, 3290 Diest
op zaterdag 19 oktober 2024 van 19u tot 19u30.**

Zuster Assumpta

Maria Josepha Van Baelen

Gasthuizuster Augustines van Diest

Geboren te Mol op 9 april 1943 en
zacht naar de Heer gegaan op 12 oktober 2024
in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Rillaar,
gesterkt door de ziekenzalving en het gebed.



De medezusters en familie van zuster Assumpta wensen hun dank uit te spreken aan

de directie, dokter Boogaerts en medewerkers van het WZC Sint-Jozef te Rillaar
en iedereen die zuster Assumpta genegen was.

Condoleren:

De Heer en mevrouw Van Baelen – Cuypers, Puttestraat 65 2400 Mol (Achterbos)
www.huisjannes.be

Haar medezusters

zuster Augusta en zuster Huberta,

De leden van de Raad van Beheer van de congregatie,
De zorgverlener zingeving van het Algemeen Ziekenhuis Diest,
De Heren aalmoezeniers van het Algemeen Ziekenhuis Diest,
De directie, artsen en de medewerkers van het Algemeen Ziekenhuis Diest.

Haar broer, schoonzus en neven

Hendrik en Alice Van Baelen – Cuypers

Patrick en Diana Van Baelen – Daems

Nathan

Johan en Diane Van Baelen – Janssen

Jordy

Filip Van Baelen en Carine Vercammen

Robin en Jill

melden u met innige droefheid het overlijden van

Zuster Assumpta

Maria Josepha Van Baelen

Gasthuizuster Augustines van Diest

Zij begon haar leven als Gasthuizuster Augustines te Diest
op 2 februari 1963 en werd door eeuwige professie opgenomen
in de religieuze gemeenschap op 15 oktober 1969.



Zuster Assumpta,

Als jonge vrouw verliet je jouw geliefde Mol Achterbos voor een nieuw leven in Diest. Met de zorg voor oude en zieke mensen in het gasthuis groeide ook het verlangen om in te treden bij de gasthuizusters.

In het klooster kon je een leven leiden trouw aan je persoonlijkheid, je waarden en je geloof: werken, bidden, omringd zijn door medezusters en dat op een stille, bescheiden en onopvallende manier. Eenvoud, traditie en regelmaat maakten je gelukkig. Op dezelfde manier heb je jou vele jaren met hart en ziel ingezet voor de mensen en de liturgie in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Met een rijbewijs op zak was je al te graag chauffeur voor je medezusters.

Zo leverde jij jouw unieke bijdrage aan Gods grote verhaal. Je was geen geloofsverkondiger met woorden maar met daden. Naastenliefde en dienstbaarheid vertaalde je in handenarbeid en in de warme zorg voor je medemens en je medezusters.

Wie je kende, weet echter dat er in de kleine stille zuster ook speelsheid schilde.

Je kon schalks, gutfig en plagend uit de hoek komen. De accordeon was in je jonge jaren je muzikale maatje. In je vertrouwde omgeving zorgde je voor heel wat plezier en vreugde. In je leven en in je hart is er altijd een grote plaats geweest en gebleven voor je familie. Je was een vrouw van weinig woorden, maar over hen sprak je altijd. Vreugde, liefde, bezorgdheid, trots; je leefde intens met hen mee.

Zuster Assumpta, je stelde jezelf nooit voorop, je was tevreden met wat er was. Liefst wou je een leven met weinig veranderingen; zekerheid en veiligheid waren fundamenteel voor jou. De laatste jaren kon je echter niet anders dan afscheid nemen van wie en wat je vertrouwd waren. Dat was moeilijk. Nog volop aan het herstellen na ernstige gezondheidsproblemen, viel met de verhuis naar het woonzorgcentrum in Rillaar de vaste grond onder je voeten weg. Ondanks je toegenomen kwetsbaarheid en broosheid, ging je echter dapper door; op je eigen, stille manier. Je bezocht dagelijks je medezusters en met zuster Rita onderhield je vaste momenten van inkeer en gebed. Haar overlijden heeft je, tot op de dag van je eigen sterven, diep geraakt.

Je bent onverwachts van ons heengegaan, maar je verliet het leven op jouw eigen geliefde wijze: omringd, stil en bescheiden. We zijn je dankbaar, voor zoveel.

Uw medezusters, uw familie, uw vrienden en ontelbaar vele anderen.