

*“Wat je aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan,  
dat heb je aan Mij gedaan,” zegt de Heer.*

*(Mt. 25, 45)*

# Zuster Julia

Lisette Marie PELSERS

Zuster van de Voorzienigheid en van de Onbevleete Ontvangenis.

Na een leven van eenvoud, dienstbaarheid en trouw,  
bereikte zij onverwacht haar bestemming bij God, op 24 september 2025.  
Zij werd geboren te Schaffen op 09 november 1931.  
Op 2 februari 1953 koos zij voor een evangelisch leven  
volgens de spiritualiteit van de Voorzienigheid.  
Gedurende vele jaren heeft ze zich vooral ingezet in de gevangenissen.  
Nadien bleef zij steeds blijmoedig getuigen van Gods aanwezigheid  
in de parochies van Halen en Herentals.

Op maandag 29 september 2025 om 18u30 zal er een gebedsviering plaatsvinden in de  
kloosterkapel, Vissersstraat 1, 3290 Diest.

Daarna kan er een groet gebracht worden aan onze overleden medezuster.

Dankbaar om haar leven van toewijding, nodigen wij u uit om de Heer te loven en te  
danken in de uitvaartliturgie op **dinsdag 30 september 2025 om 10u30**.

Na de liturgische viering volgt de crematie en de bijzetting in het columbarium op de  
stedelijke begraafplaats te Diest.

Dank aan allen die haar liefdevol en zorgend nabij waren.

Zuster Lies Smeets, regionaal Overste  
de Zusters van de Voorzienigheid en van de Onbevleete Ontvangenis  
de families PELSERS-MAQUOY  
de verpleegsters en het verzorgend personeel

Rouwadres: Zusters van de Voorzienigheid en van de Onbevleete Ontvangenis  
Demerstraat 10, 3290 Diest  
[www.huisjannes.be](http://www.huisjannes.be)