



'Zingt jubilate voor de Heer, hemel en aarde, looft uw Vader.'

-uit strofe 1, ZJ 401

Dankbaar om haar zorgzaam en dienstbaar leven nodigen wij u uit om afscheid te nemen van zuster Augusta en de Heer dank te zeggen in de uitvaartliturgie op **zaterdag 11 januari 2025 om 10u30** in de Sint-Trudokerk, Webbekomstraat 104, 3290 Diest (Webbekom)

Gelegenheid tot groeten vanaf 10u.

Zuster Huberta, de familie Vandevenne-Hulshagen en de Raad van Beheer van de congregatie wensen hun dank uit te spreken aan

de directie, dokter Boogaerts en medewerkers van het WZC Sint-Jozef te Rillaar en iedereen die zuster Augusta genegen was.

Condoleren: www.huisjannes.be

Haar geliefde zus en medezuster, zuster Huberta,

Haar goede vrienden, de familie Vandevenne-Hulshagen

De leden van de Raad van Beheer van de congregatie,
De zorgverlener zingeving van het Algemeen Ziekenhuis Diest,
De bevriende priesters van de congregatie,
De directie, artsen en de medewerkers van het Algemeen Ziekenhuis Diest.



Melden u met innige droefheid het overlijden van

Zuster Augusta

Maria Suzanna Bukkers

Gasthuiszuster Augustines van Diest

Zij begon haar leven als Gasthuiszuster Augustines te Diest op 8 december 1953 en werd door eeuwige professie opgenomen in de religieuze gemeenschap op 22 juli 1958.

Zuster Augusta

Maria Suzanna Bukkers

Gasthuiszuster Augustines van Diest

Geboren te Meldert op 24 oktober 1925 en zacht naar de Heer gegaan op 31 december 2024 in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Rillaar, gesterkt door de ziekenzalving en het gebed.



Zuster Augusta,

jouw lange leven begon in Meldert, je geliefde dorp waar je mocht opgroeien en genieten te midden je familie en vrienden. Je bloeide open tot een warmhartige, zorgzame, plichtsbewuste en gelovige vrouw. Het leven dat jij wou, toewijding aan God en medemens, vond je bij de Gasthuiszusters Augustinessen van Diest. Je stak ijverig de handen uit de mouwen in het gasthuis, later in het ziekenhuis, enkele jaren in Huize Sint-Augustinus en uiteraard in het klooster zelf. Je hielp waar je kon en waar mensen nood hadden aan zorg en nabijheid.

Minstens even bezield waren je liefde en je inzet voor de liturgie. Je vertoefde dagelijks in de sacristie waar je met eerbied zorg droeg voor het liturgisch textiel en vaatwerk. Je handelde met dienstbaarheid en respect voor de voorgangers, voor de voorwerpen én voor het wezen van de liturgie. Liturgie was voor jou een mogelijkheid maar ook een missie om dienstbaar te zijn aan God en aan de gemeenschap. Het moest dan ook perfect zijn. Tijdens de vieringen droeg je met veel overgave je steentje bij door de zang te verzorgen. Je luisterde -met zuster Simonne aan het orgel- elke zondagsviering in de kloosterkapel op, je zong bij de Kruisheren en leidde jarenlang een koortje van verpleegkundigen. Maar evenzeer zorgde je op jubilea voor vrolijke meezingers. Zingen bracht je veel vreugde en 'éénmaal zingen is drie maal bidden' was jouw leuze.

Je kloosterleven was bijzonder omdat ook je zus voor een leven als gasthuiszuster in Diest koos. Toen de derde zus ziek werd en een jaar in het klooster kon verblijven, waren jullie op latere leeftijd weer samen. Je zorg en bezorgdheid voor je zussen gingen ver: erbij zijn, verzorgen, waken, vaak meer willen doen dan wat kon. Je maakte je altijd zorgen om de ander.

Zuster Augusta, we hebben allemaal eenzelfde beeld van jou: een rustige maar stipte en wijze vrouw die voor velen een luisterend oor had en aan wie velen raad kwamen vragen. Je was ijverig in werk en gebed, je vond zowel kracht als vreugde in je geloof en in de vriendschap van mensen, je was zacht en dankbaar.

Je hebt lang geleefd maar vooral: je hebt intens, mooi en goed geleefd. Zing jubilate!

Uw zus zuster Huberta, uw vrienden en ontelbaar vele anderen.